



Knokke-Heist, 15 december 2019.

Nieuwsbrief 11

Geachte Lezer,

Het zijn de donkere dagen voor Kerstmis en iedereen is druk bezig met de voorbereiding van de eindejaarsfeesten. We moeten wel opletten dat deze gezellige drukte ons niet doet vergeten dat er mensen zijn die door een samenloop van omstandigheden geen feest kunnen voorbereiden omdat ze de middelen niet hebben of helemaal alleen zijn. Wij hopen alvast dat iedereen de vreugde, de warmte en de vrede mag voelen die Kerstmis ons brengt. Aan iedereen dus een Zalig Kerstmis en hopelijk ook prettige eindejaarsfeesten.

Deze keer geen stukje uit het boekje van Pater Bernard Van Quathem maar een eerste deel van een stukje "biografie" van Pater Johan Allary die vorig jaar met pensioen ging. Op het Missiefeest was hij aanwezig en beloofde ons regelmatig een tekst te bezorgen!

Als jonge priester in 1972 in Kongo aangekomen (ik had er al van 1957 tot 1960 een stage doorgemaakt), kreeg ik als eerste opdracht de leiding van de financiën van onze groep jezuiten in Congo. Ik mocht echter ook mijn weekends besteden aan pastoraal. Zo ben ik aan de diensten van het aartsbisdom Kinshasa gaan vragen of ze mij een kleine opdracht konden geven. Ja, zeiden ze mij, er moet een nieuwe parochie gesticht worden in Ngaba (toen een van de arme buitenwijken van Kinshasa).

Ha ! Een parochie bouwen en lanceren, dacht ik : zal ik dat aankunnen ? Ik rijd naar het grote perceel dat daarvoor al aangekocht was: een stuk moerassige grond ! De hulp die ik krijg, onder meer van jullie in de Knokse Missiekring, gebruik ik om op heel het perceel een laag van 75 cm dik geel zand te laten storten. Zo staan we enigszins op het droge. Broeder Scheutist architect Dequeker tekent de plannen : een kerk van 800 plaatsen, een kleine pastorie, een zaaltje. We zegenen de eerste steen met wijwater maar ook met enkele geutjes palmwijn ter ere van de voorouders die ooit op dit stukje land geleefd hebben ! De werken duren anderhalf jaar.

Zo krijgen wij dus ook een beetje zicht op wat Pater Johan Allary teweegbracht als Missionaris. Het vervolg komt in de volgende nieuwsbrief!

De resultaten van ons Missiefeest 2019

Opnieuw konden wij heel wat mensen verwelkomen op ons Missiefeest. We hebben zelfs een klein beetje beter gewerkt dan vorig jaar!

Eén grote sponsor viel weg maar werd eigenlijk grotendeels vervangen door één sponsor die wij erg dankbaar zijn voor zijn verhoogde bijdrage: Albert Heijn Knokke-Heist.

Bij deze willen wij ook volgende sponsors uitdrukkelijk danken voor hun gulle gift:

Gemeente Knokke-Heist, bvba Fincioen, slagerij De Cock, ...

In ieder geval kunnen wij volgende stortingen doen:

Pater Johan Leuridan: 2500 euro

Pater Bernard Van Quathem: 2500 euro

Pater Johan Allary: 300 euro

Missio: 300 euro

Zuster Jeanne De Grootte: 300 euro

Eerstvolgende activiteit: 2de veiling van kunstvoorwerpen, curiosa en verzamelobjecten.

Noteer alvast in uw nieuw agenda:

Op zaterdag 8 februari 2020 gaat om 14 uur onze 2de veiling door in het Margaretacentrum, M. Lippensplein 1 te Knokke-Heist.

Overlijdens:

We vernamen het overlijden van Dhr. Desiré Vercruysse weduwnaar van Mevr. Dewaegenaere Jeanine.

Wij nemen hem zeker en vast op in ons gebed.

Onze website:

<https://www.missiekringknokkeheist.be/>

Onze activiteiten:

Wij zijn volop bezig met het organiseren van onze 2de Familiemis die deze keer zou doorgaan op zaterdag 27 juni 2020 om 18 uur in de prachtig heropgebouwde Sint-Niklaaskerk te Westkapelle. Wegens het grote succes proberen we opnieuw de groep "Blind Faith" te strikken voor de muzikale omlijsting van deze H. Mis. Hou alvast die datum vrij!

Ons 68ste Missiefeest gaat door op 3 en 4 oktober 2020 in "De Branding" H. Hartlaan 6.

Tot op onze 2de veiling?

Zalig Kerstmis, prettige eindejaarsfeesten en een vreugdevol en gezond 2020!

Johan Peeters
voorzitter