



Knokke-Heist, 1 maart 2020.

## Nieuwsbrief 12

Geachte Lezer,

Nee, geen maartse buien en ook geen aprilse grillen (tenzij die nog moeten komen!). Dit jaar spreken we van winterse weekend- stormen. De Vasten is begonnen en we zijn in een tijd van bezinnen. Nog een goeie maand en het is weer Pasen.

In onze vorige nieuwsbrief, die door een samenloop van omstandigheden nogal laat bezorgd werd, stond het eerste deel van een stukje "biografie" van Pater Johan Allary. Ik kreeg hierover veel positieve reacties! Jullie zullen zeker blij zijn met het tweede gedeelte. Pater Johan beloofde ons in de toekomst nog dergelijke verhalen te bezorgen!

*... Intussen vieren we met een groeiend publiek elke zondag de eucharistie, staande of gezeten onder een grote boom. Een koor is vlug gevormd, misdienaars bieden zich aan... Uitkijkend over die wijk heen zien we een paar kilometer verder de honderd meter hoge toren staan die president Moboetoe dat jaar op de grote verkeerswisselaar had willen bouwen, maar waarvan de bouw bij gebrek aan geld (de kopererts was in prijs gedaald) niet afgeraakt was. We zijn in 1973, de periode waarin Moboetoe in conflict ligt met de Kerk. De parochies worden scherp in het oog gehouden.*

*En vallen we op een zondag niet op het evangelie waarin Kristus ons aanmaant niet te doen zoals de man die een toren wilde bouwen en bij gebrek aan geld hem niet heeft kunnen afmaken...? (Lucas 14,28-30) Na de Mis komen twee agenten van de veiligheidspolitie mij aanhouden : "Je hebt de President belachelijk gemaakt !" Ik moet mee en word opgesloten in het gemeentelijke strafhok.*

*Een groepje parochianen heeft hemel en aarde moeten verzetten om, met aanbreng van officiële liturgische boeken en liturgische kalender, een hele avond en nacht te palaberen om aan te tonen dat dit evangelie over 'de man die een toren wilde bouwen' op die bewuste zondag in heel de katholieke wereldkerk verplichte lezing was tijdens de Eucharistieviering... De maandagmiddag hebben ze mijn onschuld erkend en vrijgelaten. De parochianen dansten rond mij !*

*Johan Allary s.j.*

Als toemaatje geven we hieronder het relaas van een kort schriftelijk interview dat Maria De Bleeker (ons aller Miet) afnam in september 2019:

**Priester Bernard gaf antwoord op 3 vragen die ik hem stelde. De tekst tussen ( en ) voegde ik toe, ter verduidelijking.**

### 1. Wat is je huidige opdracht?

Ik blijf waar ik ben, als pastor(zie parochie in het adres) en bisschoppelijk gedelegeerde. (pr. Bernard 75 j. werd door het bisdom gevraagd wat langer te blijven, ook door het priestertekort.) Waarschijnlijk blijf ik tot de Goede Week van volgend jaar. Als de gezondheid het toelaat, zal ik hier en daar een handje toesteken, op een andere parochie, ook me bezighouden met "Frater" = begeleiden van gehandicapten, en ingaan op een voorstel van de bisschop: hij wilt een TV-programma met wekelijkse vorming voor lekenmedewerkers, en ik zou daar de man voor zijn.... Moet er nog even over nadenken! De Kerk in Panamá bezit nl een TVstation: FETV, onderbemand, zonder geld, enz... Ik ben ook van plan nog enkele boekjes te schrijven, als de tijd het mij toelaat, ivm pastorale thema. (Dit deed hij vroeger ook al).

### 2. Zeg eens spontaan waarvoor je onze giften zoals gebruikte

De giften zijn altijd welkom geweest en ik kan er jullie niet genoeg voor bedanken. Enerzijds zijn ze een aanvulling geweest van wat ik kreeg van PROMA voor mijn project ten voordele van de straatjongeren en schoolverlaters: de werkplaats waar zij een beroep konden leren. Twee jaar geleden heb ik dat project doorgegeven aan de plaatselijke afdeling van Caritas, omdat zij over veel meer middelen beschikken en gemakkelijker medewerkers kunnen vinden. Voor mij werd het ook te zwaar. Wat heel klein begonnen was in Las Mananitas (zijn vorige parochie), was uitgegroeid tot een diocesaan initiatief, met een eigen gebouw, zes werkplaatsen(lassen, elektriciteit, loodgieterij, koken, schrijnwerkerij en naaien).

De giften die ik nu krijg besteed ik vooral aan steun aan families in nood, vooral migranten uit Venezuela en Nicaragua.

Met het pensioen dat ik krijg uit België kan ik best instaan voor mijn persoonlijke behoeften.

### 3. Missionaris zijn vandaag, nog zin?

Het heeft zeker zin, ook al wordt die zending nu anders ingevuld. Het is niet meer Evangelie importeren, zoals het vroeger dikwijls was. Ook niet loutere ontwikkelingshulp, zoals het nu nog soms wordt begrepen. Het is vooral een lokale Kerk steunen en getuigen dat het het Evangelie beleefd kan worden over de menselijke grenzen heen. En dat het de moeite loont land, familie, taal enz. te verlaten om Goede Boodschap te zijn voor anderen. Dit is voor mij de actuele zin van missionaris zijn, uitgedrukt in een notendop.

**Ik wens jullie veel geluk met het missiefest en de andere activiteiten. Hopelijk kunnen wij elkaar ontmoeten volgend jaar, wanneer ik (als het God belieft) een wat langere vakantie kan nemen.**

**Bernard**

**september 2019**

### **De resultaten van onze tweede veiling:**

Dat de afwezigen ongelijk hadden wisten de aanwezigen onmiddellijk: ondanks de zeer povere opkomst werden een schaal in Venetiaans kristal, een authentiek Afrikaans beeld, enkele schilderijen en enkele beeldjes verkocht. Wij hebben nog geen koper voor een Indiaas tafelkleed met brokaat(!) en voor nog veel andere prachtige voorwerpen. Spijtig genoeg bracht deze veiling netto slechts 187 euro op. Jammer voor het vele werk...

## Eerstvolgende activiteit:



Hopelijk mogen wij iedereen ontmoeten in de Familiemis die doorgaat op 27 juni om 18 uur in de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle. Breng gerust al jullie familieleden, vrienden en kennissen mee! Vorig jaar was iedereen erg opgetogen over deze start van de vakantie: **God gaat nooit op reis, Hij gaat wel met jou mee!** De muzikale omlijsting wordt ook deze keer verzorgd door Blind Faith.

## Overlijdens:

Op 07 februari 2020 overleed Goor Sleutjes, echtgenoot van Martha de Schoolmeester. Een zeer gelovig en wijs man die onze Missiekring steeds financieel steunde.

Wij nemen Goor zeker en vast op in ons gebed.

## Onze website:

<https://www.missiekringknokkeheist.be/>. Hier kan je ook terecht om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Tot de volgende keer!

Johan Peeters  
voorzitter